

**DE CORONA'S
GAAN OP VAKANTIE**





Mijn naam is Corona, een virus.
Je hebt ondertussen al heel vaak van mij
gehoord.
Ik ga jullie het verhaal vertellen hoe het
komt dat ik zo snel beroemd
ben geworden.

Ik woonde samen met mijn broertjes en zusjes op een dierenmarkt in China. Het was er heel erg leuk! Wij woonden daar met z'n allen in de vacht van meneer vleermuis. Het was daar zo lekker warm en we konden er heel goed blijven plakken.





Op een dag hadden mijn ouders het wel gehad in China.
Ze hadden wel eens zin om op vakantie te gaan.
Weg van de vleermuizen.
Dat was wel erg spannend met zoveel broertjes en zusjes.
Maar we hadden er allemaal heel veel zin in!





Mijn mama en papa vertelde ons dat we goed bij elkaar moesten blijven.

We sprongen met z'n allen van dier naar dier, op naar onze vakantiebestemming.

Van meneer vleermuis naar mevrouw poes en Wohan de hond.

We hadden zoveel pret in al die warme, zachte vachtjes.

Maar plots waren we enkele broertjes en zusjes kwijt ...

Samen hadden we een nog leuker plekje gevonden!
Op de markt waren er zoveel handen van verschillende mensen
die spullen kwamen kopen.
Lekker warm en zacht! Ja, voel maar eens aan jullie handen.
Mijn broertjes en zusjes vonden deze plek ook wel leuk.
Maar toen gebeurde het...





De mensen gaven elkaar ook een hand.
Daardoor gingen nog broertjes en zusjes naar
andere handen.
Natuurlijk grote paniek des huize Corona!
Mama en papa vroegen ons om snel iedereen te
gaan zoeken.
Daarom sprongen we van hand naar hand en
wanneer iemand hoesten gebruikte we deze
druppeltjes om verder te vliegen.

Ondertussen zijn we al enkele maanden verder en zijn we verspreid over heel de wereld.

Toch mis ik mijn mama, papa, broertjes en zusjes heel hard.

Mama zei wanneer we elkaar kwijt geraken we moeten verzamelen in de zee bij mevrouw zeeanemoon.

Het probleem is dat wij daar alleen niet geraken...





Alleen jullie kunnen ons helpen!
Ik zal jullie vertellen hoe jullie dat
kunnen doen in 4 stappen.
Zijn jullie klaar om mij te helpen
mijn broers en zusjes terug te
vinden?



STAP 1:

Geef geen handen meer als dat niet nodig is.
Natuurlijk mogen jullie nog een hand geven aan
jullie ouders, broer of zus.
Maar wanneer je andere een hand geeft worden
we weer gescheiden van elkaar.

STAP 2:

Al je hoest hou dan zeker een doekje voor je mond en gooi deze daarna in de vuilbak.

Wanneer je geen doekje hebt nies of hoest je in je elleboog. Anders springen we naar de persoon die naast of voor je staat. En dan zijn we elkaar ook weer kwijt.





STAP 3:

Als je dan toch iemand een hand of een knuffel wilt geven, doe dan de Corona-shake.

Een echte hit bij ons op de dierenmarkt.

Hoe doe je dat?

Je geeft eerst een high five met je linkervoet daarna met je rechtervoet

STAP 4:

Was je handen!

Want dit is de enigste manier dat we terug in de zee geraken.

Wanneer jullie je handen voldoende wassen gaan we via de riolering naar de zee.

Ik ben er zeker van dat mama en papa daar op mij wachten!



An underwater scene with a blue background. In the foreground, there are three sea anemones: a purple one on the left, a reddish-brown one in the center, and a green one on the right. Each anemone has a pink, smiling face with eyes. To the left, three yellow fish are swimming upwards. To the right, two blue seahorses are swimming. Several white bubbles of different sizes are scattered throughout the water. A large, light purple speech bubble with a black outline is positioned in the upper right, containing Dutch text.

Zie je het zitten om ons te helpen?
Volg dan de 4 stappen en zorg dat
iedereen dit doet.
Dan beloven wij de volgende keer flink bij
onze mama en papa te blijven.



DANK JE WEL!
GROETJES VAN DE
CORONA'S

Oorspronkelijk verhaal van Eline Claeys
Illustratie: Hastire Gunther
Kleuterleider BSGO De Stadsmus Oudergem